

## **Bouwen op het fundament**

Vandaag is de eerste zondag van het nieuwe jaar. Er is maar één eerste zondag. Dat maakt vandaag een beetje speciaal.

Een week geleden was de laatste zondag van het jaar, dat was ook bijzonder. We hebben van vele mensen gehoord hoe de Heer liefdevol en trouw aanwezig is geweest, in het jaar dat achter ons ligt.

In onze maatschappij is 1 januari ook een belangrijke dag. De meeste bedrijven beginnen een nieuw boekjaar. We betalen onze belasting per kalenderjaar. Het voelt een beetje als een nieuw begin, een schone lei. *Een nieuwe ronde met nieuwe kansen.*

Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb niet zoveel met *die nieuwe ronde en nieuwe kansen*. Over een paar weken is het 'Blue Monday' – de dag, *zeggen ze*, dat de meeste mensen beseffen dat hun goede voornemens toch wel erg moeilijk zijn vol te houden...

Waar ik zeker in geloof is in gezonde reflectie. Het is best goed om af en toe even afstand te nemen en jezelf en je leven van een afstand te beschouwen.

Welke vragen stel je aan je aan jezelf op een moment van reflectie? *Nou daar kan ik je wat over vertellen...*

Marina heeft een box met vragen, Vertellis heet het. Kaartjes met reflectievragen. *Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, Oudjaar – steeds was daar weer die box met kaartjes* 😊

Bijvoorbeeld:

- Met de kennis van nu, wat zou je anders gedaan hebben?
- Wat was je beste beslissing?
- Wie of wat heeft je het meest verrast?
- Waar ben je het meest dankbaar voor?
- Van welke drie dingen heb je de meeste energie gekregen?

We gaan vandaag lezen uit de brief van Paulus aan de gelovigen in Kolosse.

*Misschien dat je na het lezen van deze tekst en na deze preek, wat nieuwe inspiratie hebt om op te reflecteren...*

Zover bekend is Paulus nooit zelf in Kolosse geweest. Het evangelie had Kolosse bereikt via Epafras, waarschijnlijk één van de oudsten uit Efeze. Kolosse ligt ten oosten van Efeze (in wat nu Turkije is). De brief is waarschijnlijk geschreven vanuit de gevangenis in Rome. Dus kort voor het overlijden van Paulus. Men veronderstelt ca. 62 na Christus.

## Kolossenzen 1

<sup>1</sup>Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Timoteüs. <sup>2</sup>Aan de heiligen in Kolosse, onze gelovige broeders en zusters, die één zijn met Christus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader.

<sup>3</sup>In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, <sup>4</sup>want we hebben over uw geloof in Christus Jezus gehoord en over uw liefde voor alle heiligen; <sup>5</sup>beide komen voort uit de hoop op wat in de hemel voor u klaarligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie <sup>6</sup>u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. <sup>7</sup>Onze geliefde medewerker Epafra, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft u daarin onderwezen. <sup>8</sup>En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt.

<sup>9</sup>Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. <sup>10</sup>Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien <sup>11</sup>en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.

<sup>12</sup>Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. <sup>13</sup>Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, <sup>14</sup>die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.

De gelovigen in Kolosse hebben de waarheid, het evangelie (goede nieuws) van Gods genade gehoord. (v5,6)

Ze hebben gehoord dat ze door de Vader gered zijn uit de macht van de duisternis en overgebracht zijn naar het rijk van zijn geliefde zoon. Zijn zoon, Jezus heeft verlossing gebracht, de vergeving van onze zonden. (v13,14)

En dat Goede Nieuws draagt vrucht in hun levens: Paulus heeft gehoord van 'de liefde die door de Geest in hen is opgewekt'. (v6,7,8)

We zijn overgebracht naar een ander koninkrijk – vanuit de duisternis naar het licht. En als je die waarheid, dat goede nieuws, die genade kunt ontvangen, kunt geloven, dan is dat een enorme verandering. *Je leven heeft een nieuw fundament gekregen.*

En dat fundament, die rots, is Jezus! En Jezus heeft gedurende zijn leven laten zien dat God een voorspelbaar goede God is.

Over dit thema heb ik vaak gepreekt. De reden dat ik hier veel over gesproken heb de afgelopen jaren is, dat ik zie dat dit de plek is waar veel mensen worstelen. Als het fundament niet goed is, dan zal het bouwwerk uiteindelijk verzakken en neerstorten als het gaat stormen (Matteus 7:27).

-Is God een voorspelbaar goede God, een Vader die het beste wil voor al zijn kinderen?

-Of is God een veeleisende heerser die volmaaktheid van ons eist. En als we niet voldoen aan de standaard dan zullen we daar eeuwig voor boeten?

Het fundament van Gods koninkrijk is Jezus , de rots. Jezus toont Gods onvoorwaardelijke liefde en toewijding voor ons (de mensheid – *inclusief alle mensen waar jij moeite mee hebt*)

Als gelovigen weten we, dat we deel uitmaken van dat koninkrijk!

We zijn overgeplaatst in een nieuw koninkrijk (*het rijk van zijn geliefde zoon*) zegt Paulus. Ons groeiproces is dat we ook gaan denken, voelen en handelen volgens de principes van dat koninkrijk.

We leven nog steeds in deze wereld, maar niet meer volgens de principes van deze wereld. We zijn uitgenodigd om te leven volgens de principes van Gods koninkrijk.

Ons groeiproces heeft dus te maken met het afleren. Het afleren van de logica van deze wereld. En het leren van de logica van Gods Koninkrijk. *Leven in Gods koninkrijk is leven samen met Vader, Zoon en Geest.*

In de Bergrede (Matteus 5,6,7) zien we Jezus dit prachtig verwoorden.

Een voorbeeld:

#### Matteus 5

*<sup>43</sup>Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten." <sup>44</sup>Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; <sup>45</sup>alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. <sup>46</sup>Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? <sup>47</sup>En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? <sup>48</sup>Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.*

Jezus nodigt ons uit in Zijn wereld waar een andere logica geldt. Het is de logica van de onvoorwaardelijke liefde.

Dit is geen kleine opdracht: *'heb je vijanden lief' en 'wees volmaakt'*.

En blijkbaar, volgens Jezus, is het zo dat *'volmaaktheid'* vooral te maken heeft met je *'vermogen om lief te hebben'*.

Op het fundament van Gods liefde voor ons, mogen wij gaan bouwen. En het bouwwerk wat wij maken is vooral een bouwwerk van relaties.

*Wie is er welkom in jouw bouwwerk?*

*En wie is er niet welkom...?*

Komend jaar gaan we, in de prediking, meer accent leggen op het bouwen op het fundament.

In de tekst uit Kolossenzen staan een paar sleutels hiervoor. Ik stip ze vandaag aan. Zodat je een beeld hebt over het bouwen op het fundament. Paulus bidt voor de gemeente in Kolosse. En ik denk dat het ook voor ons, voor Jefta in Breda geldt:

*Kolossenzen 1*

*9Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien 11en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.*

Prachtig dat we in deze tekst lezen dat we niet alleen hoeven te bouwen. Sterker nog, het bouwen dat wij doen, kan alleen in samenwerking en met hulp van God.

- 1) Gods wil leren kennen (door de wijsheid en het inzicht dat de heilige Geest ons schenkt)
- 2) Leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig
- 3) a Vruucht dragen door het goede dat u doet  
b Kennis van God zal groeien  
c We zullen kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.

Hier hebben we onze reflectievragen voor 2025.

Dit gaat over jouw en mijn leven. Het is persoonlijk en heel dichtbij. Het gaat over onze dagelijkse wandel met God.

Dit gaat niet over een slimme strategie voor gemeentegroei of om meer leden te werven. Het gaat over leven zoals God het bedoeld heeft. Bouw je mee?

*Wordt vervolgd in het komende jaar! AMEN*